

## Reisverslag Baie Dankie 2020:

Van 13 februari tot 8 maart zijn Nel en Saskia naar Zuid-Afrika geweest om de projecten te bezoeken, spullen te kopen, allerlei zaken te regelen maar vooral om contacten met de mensen/kinderen daar te onderhouden. Van dat laatste zijn we ons extra bewust geworden dat dit voor de mensen daar zo ontzettend belangrijk is: gezien worden en oprechte aandacht krijgen. Door de contacten met ons voelen ze zich gesterkt in situaties die vaak zo schrijnend zijn.

Zo mooi om te weten dat je van betekenis kan zijn door even een arm om iemand heen te slaan, iemand mee te nemen om ergens wat te drinken en te praten, tegen degene te zeggen dat je zo trots op hem/haar bent. Want trots zijn we zeker op de mensen in Zuid-Afrika. Er zijn daar zoveel krachtige, positief ingestelde mensen waar je kippenvel van krijgt. Zeker als je dan weer hoort en ziet in wat voor omstandigheden ze leven.



Bewonderenswaardig! Zo werden we de eerste dag al geroepen door een vrouw die, toen we daar twee jaar geleden waren, zo ziek was dat ze alleen maar kon liggen op bed (Aids, Tbc, herstellend van kanker). Ze vertelde ons dat ze dankzij onze hulp toen (eten gebracht en haar aangemeld bij NorSa) nu nog leeft. Dat ze elke dag God dankt voor haar redding en dat ze zo dankbaar is. Dat was een emotioneel moment voor ons allemaal. Ook nu heeft ze het nog heel moeilijk want haar dochter (14 jaar) is vorig jaar verkracht en had de week voor onze komst zelfmoord geprobeerd te plegen. Haar dochter hebben we een dagje meegenomen en die zei op een gegeven moment met een smile van oor tot oor: I'm so happy today. I forget all my stress. Haar zo te zien stralen was zo ontzettend waardevol en hopelijk geeft haar dat steun en kracht als ze het weer even moeilijk heeft. We hebben haar een foto gegeven van die dag waar ze ook glunderend opstaat. Dat een foto belangrijk kan zijn vertelde ook een dove oma, die voor haar twee kleinzontjes zorgt omdat haar dochter in 2011 is vermoord. Als ze ziek is of als ze het moeilijk heeft dan pakt ze de foto's die wij haar weleens gegeven hebben en dan geeft dat haar steun, vertelde ze huilend. Ze bidt elke dag dat we nog maar heel veel jaren naar Zuid-Afrika mogen komen.



We kunnen zeggen dat de projecten erg goed lopen. Wat niet wegneemt dat de persoonlijke situaties van de mensen vaak erg zwaar zijn. Zo hebben ze vaak te maken met geweld, ziekte, ongevallen etc. Een nieuw project wat gestart is, is speltherapie voor getraumatiseerde kinderen. Helaas lopen heel veel kinderen een trauma op in Zuid-Afrika door allerlei omstandigheden. Daarom is het zo mooi dat ze deze kinderen nu gericht therapie kunnen geven.

Een ander prachtig initiatief is "Power Girls" (van "de Mamas") waarbij meisjes van 9 tot 16 jaar elke week bij elkaar komen met als onderwerpen: voor jezelf opkomen, zelfredzaamheid, zelfzorg ect. Elke week is er een ander thema en daarbij gebruiken ze een soort dagboek/werkboek, doen een spel, krijgen een maaltijd.



Het Baie Dankie huis heeft nieuwe ouders: mama Meliney en papa Oscar. Na bijna 12 jaar heeft Daphne afscheid genomen als moeder van ons Baie Dankie huis. Al die jaren heeft ze met veel liefde en inzet voor veel kinderen gezorgd die niet thuis konden wonen. We hebben haar als bedankje een kleinigheidje uit Holland

gegeven. Op dit moment zit het Baie Dankie huis vol: er wonen 6 "pleegkinderen" en zelf hebben Meliney en Oscar ook 3 kinderen. Het is dus een gezellige boel daar in huis. Alle "Maatjies" van Baie Dankie zorgen er voor dat deze kinderen een fijn en veilig thuis hebben!!! We hebben voor nieuwe, veilige bedden en een kledingkast kunnen zorgen. Vanuit Nederland hadden we prachtige dekbedhoezen meegekregen van Okhuizen. Ook waren er poppen meegegeven en daar waren de meisjes (en ook een paar jongens) erg blij mee. Toen we daar een keer 's morgens kwamen waren de bedden prachtig opgemaakt en lagen de poppen lekker onder de dekens, op de kussens te slapen. Door een lieve sponsor uit Nederland konden we ook dit jaar weer naar de Mac Donalds met de kinderen van het Baie Dankie huis. Elke keer weer een feest om daar te eten en te spelen. Wat hebben ze weer genoten.



Ook zijn we zo dankbaar voor alle sponsors die een gezin ondersteunen. Deze kinderen krijgen die steun en hulp die ze zo hard nodig hebben, dankzij jullie. Een aantal van die sponsorkinderen hebben we ontmoet en het is elke keer weer prachtige om te zien hoe ze gegroeid zijn. Zowel in lengte, als persoonlijkheid. Sommigen van jullie hadden een aardigheid meegegeven of extra geld overgemaakt zodat we daar spullen konden kopen wat het

kind hard nodig had. Dat werd heel erg gewaardeerd en het was prachtig om te zien hoe blij die kinderen waren met post/een cadeautje uit Nederland of met hun nieuwe kleding.



De nieuwe kombuis (keuken) is werkelijk prachtig geworden door financiële steun van Baie Dankie: een stenen gebouw met veel ruimte, tegels die goed schoon te houden zijn, veiliger en minder warm dan het oude houten gebouwtje. Elke dag worden daar maaltijden gemaakt voor de kinderen van de crèche, maar ook voor de kinderen uit de wijk en de zieke mensen.





Er is veel rust op het project als de kinderen er zijn. De juffen zijn geschoold of krijgen cursussen. Na schooltijd komen de oudere kinderen om huiswerk te maken nadat ze eerst een maaltijd hebben gekregen.



Bij ons afscheid op het project hadden we “slepkoek” getrakteerd en de foto's spreken voor zich: de kids hebben er van genoten. EN WIJ OOK!

